



**William køber
et løbehjul**

Du husker måske William? Det er ham, du ser her. Han har fødselsdag i dag og er på vej ind i legetøjbutikken for at købe et løbehjul sammen med Emma. Hun er hans bedste ven. De leger sammen næsten hver dag.



Inde i butikken får William straks øje på en Nintendo. Den kunne han godt tænke sig. Et-nul-nul-nul koster den. Mon han har penge nok til den? "1000 kr.," lyder det pludseligt fra Emma. "Den har du altså slet ikke råd til. Du har 395 kr."



Øv, tænker William og kigger sig omkring. Og dér lige foran ham står det sejeste løbehjul. Han springer op på det. "Se, det kan slå gnister," råber han, mens han drøner rundt i butikken.



“Det er på tilbud til 295 kr.,” siger en sød dame til ham. “På til ...båd, hvaffor noget?” William kigger spørgende op på damen. “På til-bud,” siger hun. “Det betyder, at det ikke koster så mange penge, som det plejer.”



William kigger ned på sine penge og tæller “en penge, to penge, tre penge.”
Og så kigger han på Emma, der ryster på hovedet. “Skal jeg lære dig lidt om penge?”
spørger hun. “Ja, det må du gerne.” William synes, Emma er så klog. Hun ved alting.



“I Danmark hedder vores penge kroner,” siger Emma. “Jeg troede bare, de hed penge,” siger William. “Nej, det gør de ikke,” siger Emma.

Hun fortæller ham om de penge, han har i pungen og peger på de forskellige sedler og mønter. “Her er en 200 kronerseddel og ved siden af ligger en 100-kronerseddel og en 50-kronerseddel. Du har også en 20-krone, en 10-krone, to 5-kroner, en 2-krone, to 1-kroner og to 50-ører,” fortæller hun.



“Orvv, den store mønt der,” peger William.”Den kan man købe mange is for, ik’?” Emma kigger på William. “Nej, det kan man altså ikke.” Hun forklarer, at det ikke har noget med størrelsen på mønten at gøre. Faktisk er det slet ikke mønterne, men sedlerne man kan købe mest for.



“Nå, men nu vil jeg altså gerne købe det her gnister-løbehjul,” siger William.
“295 kroner,” siger damen. Han giver hende alle pengene og får 100 kroner tilbage.
Jubii, han har stadig penge tilbage.



William tænker på, om han skal gemme pengene eller bruge dem? Han kunne jo købe et Ninja-sværd. Sådan et kunne han godt tænke sig. Men han har jo allerede 2 sværd derhjemme. Så måske skulle han bare gemme pengene? Så kommer han i tanke om Nintendo'en igen. Den vil han altså gerne have. Mon han kan købe den for resten af pengene?



“Nej,” siger Emma lidt skrapt. “Jeg har jo fortalt dig, at den koster alt for mange penge - 1000 kr.” Pludselig kommer William i tanke om noget. Dankortet. “Hvis vi bare kan finde sådan et Dankort, som min mor har, så kan vi købe alt. Det er smart. Når man har sådan et kort, har man altid penge,” siger William glad.



“Nej, William, det er altså ikke rigtigt.
Et Dankort er ikke fyldt med penge.
Du skal først tjene penge – og så kan
banken få Dankortet til at gælde for de penge.”

“Øv, hvordan kan jeg så tjene penge?” spørger
William. “Jeg kan måske lave en butik. Eller jeg kan
få et arbejde ligesom min mor og far?”

“Nej, børn skal ikke arbejde, men de kan hjælpe
deres mor og far derhjemme og måske få
lomme penge på den måde,” siger Emma.



Det lyder som en rigtig god ide. William tænker sig om. Han er ret god til at samle nødder og lave mad. Måske skulle han spørge sin mor, om han må få lommepenge ved at hjælpe derhjemme.



William kigger på de 100 kroner, han har tilbage i pungen. Hvad skal han bruge dem til? Emma foreslår, at han kan sætte resten af pengene i banken. “Det hedder at spare op,” siger Emma. “Du kan få din egen William opsparing nede i banken. Så passer banken på dine penge. Og du får oven i købet flere penge ved at have dem i banken. Du får nemlig noget, der hedder renter.”



William synes, det lyder spændende med renter. Kan man virkelig få flere penge bare ved at aflevere dem i banken? Så vil William gerne have sådan en opsparing. William og Emma løber alt, hvad de kan ind i banken.

“Hvad kan jeg hjælpe jer med?” siger en bankdame. “Jeg vil gerne have min egen opsparing med renter,” siger William.



“Det lyder som en god ide,” siger damen og går i gang med at lave en konto til William. Han giver bankdamen de penge, han har tilbage i sin pung.

William kigger spændt op på bankdamen og rækker forsigtigt sin hånd frem. Nu vil han gerne have de der renter. Der sker ikke noget. Han spørger, om han må få sine renter nu. “Du skal nok få renter,” siger bankdamen. “Det er bare ikke noget, du får med hjem i dag.”



I stedet får William en blå ballon. Han synes, den er flot. Emma får også en. Hendes ballon er bare rød. "Tak," siger de i munden på hinanden og går ud af banken.

Nu vil de hjem og holde fødselsdag og spise kage og drikke sodavand. William hopper op på løbehjulet, og Emma løber bagefter ham.



vestjysk BANK